

Yeni Deli Petro

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesindeki isyancıların uzun süredir devam eden ayrılıkçı faaliyetleri, komşusu Rusya tarafından destekleniyordu. Rusya'nın bu iki sözde-cumhuriyeti resmen tanımamasının ardından iki ülke arasında gelişen gergin atmosfer, 22 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla savaşa dönüştü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, Rusya'ya yönelik yaptırım ve Ukrayna'ya destek çağrılarında devam

ederken; gelişmeleri günlerdir izleyen Batı da, Rus ekonomisini hedefleyen ciddi iktisadi yaptırım paketleri açıkladı. Bunun dışında ABD, Birleşik Krallık, Türkiye, Polonya, Çekya, Litvanya ve bazı diğer NATO üyesi ülkeler Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı yapıyor.

Pek çok kentinde patlamaların yaşandığı ve siren seslerinin duyulduğu ülkede yurttaşlar sığınaklarda barınmaya çalışıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı

başkent Kiev ve çevre kentlerde kontrolün hâlâ Ukrayna'da olduğu; Karadeniz'e kıyısı olan güneydeki ve Rusya yakınlarındaki doğu kentlerinde ise çatışmaların sürdüğü haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, binlerce Rus askeri hayatını kaybetti. Ukrayna Sağlık Bakanlığından paylaşılan bilgiye göre, 3'ü çocuk olmak üzere 198 Ukrayna vatandaşı saldırılar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yaralanan 1115 Ukraynalı'dan 33'ünün çocuk olduğu bildirildi.

Ukrayna'daki Nazi kalıntısı ırkçı damarı besleyen, silahlanma yarışını körükleyen ve böylelikle Rus işgaline çanak tutan her türlü dış kışkırtmayı kınıyor, Ukrayna halkına yaşatılan ve tüm dünya için riskler taşıyan bu kanlı işgalin bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz.

ATEİST GAZETE

Dinlerden Arınmış Zihinlere Haberler

Ayda İki Kez Yayınlanan



Ateizm Derneği

E-Bülteni

“Geççek” mi?



Tarkan'ın yeni şarkısı “Geççek”, muhalif yurttaş ve siyasetçilerin çoğunluğu tarafından beğeniyle karşılanırken ilginç yorumlara da konu oldu. Sabrı ve umudu hatırlatması bakımından olumlu değerlendirilen şarkıyı kimileri politik olarak nitelendirirken, kimileri de şarkının pandemi sürecine atıfta bulunduğunu dile getirdi. MHP lideri Bahçeli'nin yorumu ise abes ve dikkat çekiciydi. Partisinin grup toplantısında elinde tuttuğu 6 rakamını ters çevirerek 9 elde edebileceğini söyleyerek, bakmakla görmek arasındaki farka değinen Bahçeli, “Bahçeli 69 sayısını göstermekle ne yapmak nereye varmak istemektedir?” diyen yurttaşlar ve gazeteciler tarafından alaya alındı.



Uzun zamandır yaşanan ve son yıllarda iyice derinleşen iktisadi krizin, pandeminin, kutuplaştırıcı siyasî atmosferin, aşırı güvenlikçi milliyetçi söylemin ve sözde laik/özde İslamcı yönetimin cenderesindeki topluma bir parça umut aşılama hedefleyen şarkı, sosyal medyada çokça paylaşıldı ve şarkı listelerinde hızla üst sıralara tırandı.

Fransa'da Müslümanlar rahatsız

Seçimlere giden Fransa'da, İslam'ın yerel toplumdaki rolü sıcak bir tartışma konusu hâline geldi. Fransız Müslümanlara karşı şekillenen siyasal söylem, ülkenin en büyük dinî azınlığını tedirgin ediyor. Aşırı sağcı adaylar, sıkça yaptıkları sert eleştirilerle güvenlik ve terörizm risklerini hatırlatarak İslam karşıtı tutum almış durumda. Bu adayların verdiği mesajlar, muhafazakâr-sağ yetkililerde ve onların merkezci müttefiki Macron'a yaptıkları radikal İslam karşıtı uyarılarda yankı buluyor. Hatırlayacağınız gibi Macron hükümeti, Fransa'yı Cumhurbaşkanı Macron'un ifadesiyle “ayrılıkçı İslam'dan” korumak için 2021'de bir yasa teklifinde bulunmuştu.

İslam üzerinden böylesine sert bir seçim tartışması yürütmek, Fransa'nın geniş Müslüman azınlıklara sahip komşuları Birleşik Krallık ve Almanya'da daha az olası. Öte yandan Fransa hâlâ Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın yarattığı travmanın ve yakın geçmişteki cihatçı katliamın gölgesinde yaşıyor. 2015'te Fransız mizah dergisi *Charlie Hebdo*, yayınladığı Muhammed Peygamber karikatürleri sonrası terör saldırısına uğramış, derginin Paris binasındaki 12 kişi radikal İslamcı teröristlerce katledilmişti.



Ekim 2020'de ise, tam da Cumhurbaşkanı Macron'un ülkesindeki İslami unsurlara laiklik çağırısı yaptığı ve İslam'ın yapılandırılması gerektiğini açıkladığı dönemde, bir Fransız tarih öğretmeni sınıfta Muhammed Peygamber karikatürü gösterdiği için kafası kesilerek öldürülmüştü.

Fransa'da kiliseyle devletin 1905'te birbirinden resmen ayrılması, laikliği çağdaş Fransa Cumhuriyeti'nin kimliğini oluşturan temel ilkelerden biri haline getirmişti. Fransa'nın güçlü Cumhuriyetçi ve laik kimlikleriyle bağdaşmayan grupların Fransa'nın bir parçası olması, orada yaşamaları gerekmiyor. Göçmenlerin kaçıp geldikleri ülkelerindeki yaşam biçimlerini Fransa'da da sürdürme istekleri, yaşamaya gayret ettikleri bu Avrupa ülkesinin ilkeleriyle uyuşmuyor. Belki de değişmesi gereken Fransa'daki laiklik değil, sağcı popülist liderlerin üslubu ve göçmenlerin radikal fikirleridir.

Diyanet'in bağış kampanyası

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il ve ilçe müftülüklerine 1 Şubat'ta gönderilen yazıda, “yurt içi ve yurt dışında inşa edilmekte olan camilerin tamamlanarak ibadete açılabilmesi için milletin desteğine ihtiyaç duyulduğu” ifade edilip 18 Şubat'ta “cuma namazı sonrası sergi sererek ya da kutu koyarak” yardım toplanması istendi.

DİB Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz aylarda eski model (!) bir Mercedes makam aracına bindiği için “Makam aracı almaya korkuyoruz” diyerek şikayet etmişti. Yardım kampanyasının başlatıldığı hafta 1,5 milyon TL'ye mal olan Pakistan ziyaretiyle Ali Erbaş'ın bu korkularını yendiği anlaşılıyor. İslam peygamberi kabul edilen Muhammed'in sünnetini uygulayıp deveyle seyahat etmek yerine son model Mercedes makam aracı isteyen, özel jetlerle Pakistan'a giden Ali Erbaş'ın başkanlığındaki Diyanet'in, cami inşaatı için çoğunluğu 4.250 TL tutarındaki asgari ücretle çalışan cami cemaatinden bağış istemesinin yorumunu da sizlere bırakalım.



Bir “cinci hoca” vakası daha

inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yaşam koçu, bioenerji uzmanı, şifa terapisti gibi açıkça dolandırıcılık üzerine kurulu gerçek dışı iddialara dayanan “meslek” dallarının denetlenmemesi ve bu dolandırıcılık eylemlerinin son noktaya gelene kadar suç teşkil etmemesi, benzer istismarların önünü açıyor. Ayrıca “Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle

dolandırıcılık” ifadesini trajikomik bulduğumuzu belirtmek isteriz. Zira istismar ve dolandırıcılık, dinî veya doğaüstü inançların doğasında var. Cin, peri, hayalet, melek, şeytan gibi gerçek dışı varlıklara, büyüye ve paranormal olaylara duyulan inancın dini inançlarla yakından bağlantılı. Böyle olaylar, bilim düşmanlığının devlet eliyle teşvik edildiği bir atmosferde ne yazık ki daha da filizlenip yeşerecektir.

Bir kitap önerisi



Evrimsel ekolog ve entomolog Stephen B. Heard tarafından yazılan ve derneğimizin Yazı İşleri Komisyonu sorumlusu Dr. Bahar Kılıç tarafından Türkçeye kazandırılan “*Charles Darwin Kaya Midyesi ve David Bowie Örümceği: Bilimsel İsimler Maceraperestleri, Kahramanları ve Hatta Birkaç Düzenbazı Nasıl Onurlandırır?*” adlı kitap çıktı!

Herkesin rahatlıkla okuyabileceği bu kitap, esas itibarıyla gezegenimizin muhteşem biyoçeşitliliğine adanmış. Kitapta, İsveçli botanikçi Carl Linnaeus'un icat ettiği ikili isimlendirme sistemi sayesinde canlılara verdiğimiz Latince isimlerin ardında yatan öykülere yer verilmiş. Charles Darwin, Alfred Wallace gibi tanınmış bilim insanlarından David Bowie, Beyoncé ve Frank Zappa gibi müzisyenlere, Harry Potter evreninden Trump'ın ABD'sine, kadın haklarından yabancı düşmanlığına, ekolojiden politikaya, popüler kültürden bilim kültürüne uzanan geniş bir yelpaze sunan bu öyküler, alkışladığımız veya kınadığımız her konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kitabında, taksonomi bilimine yepyeni bir ışık tutan Heard şöyle diyor:

“Bilimin sıkıcı ve demode olabileceğini herkes bilir; en sıkıcı ve demode kısmı da bitkilere ve hayvanlara verdiğimiz Latince isimlerdir. Bu isimler uzundur, hatırlanması ve telaffuz edilmesi zordur ... Bunu herkes bilir. Ama herkes yanılıyor ... Önümüzdeki sayfalarda, insanlara –kâşiflere, doğa bilginlerine, maceraperestlere, hatta politikacılara, sanatçılara ve pop şarkıcılarına– ithaf edilmiş Latince isimlerin arkasında yatan öyküleri sizlerle paylaşacağım. Bu öyküler, bilim kültürüne ve bilim insanlarının kişiliklerine açılan ve türleri isimlendiren bilim insanları, isimlerin ithaf edildiği kişiler ve ismi taşıyan organizmalar arasındaki büyüleyici bağlantıları ortaya koyan birer penceredir.”

Pencereden bakacak olan herkese iyi seyirler dileriz.

Cin çıkarma bahanesiyle yaşanan istismarlara bir yenisi daha eklendi. Kendini “Yaşam koçu ve bio enerji uzmanı” olarak tanıtarak insanları cin çıkarma bahanesiyle taciz eden, ilişkiye zorlayan ve istismar eden Bahadır Koyuncu, eşi Şirin Koyuncu ve yardımcıları Abdullah Çil hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Bahadır Koyuncu hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “Dini

Ataerkilliğin son kalesi: Diyanet

Akıllara ziyan bir fetva daha yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, evli bir erkeğin dilediğinde eşini gıyabında boşayabileceğini açıkladı. Skandal açıklama, İslam'a göre nikâhın ve boşanmanın gerçekleşebileceği durumlar hakkında bilgi veren bir fetvada yer aldı. Bahsi geçen fetvanın 2018'de çıkarılan "Fetvalar" adlı kitapta yer aldığı bildirildi. Fetvada şu ifadeler yer alıyor: "Boşamanın geçerli olması için karı-kocanın aynı mekânda bulunması şart değildir. Koca, eşine gıyabında kendisini boşadığını bildirirse veya güvenilir bir kişi kadına, kocasının gıyaben kendisini boşadığını haber verirse boşama gerçekleşmiş olur." Ayrıca konuyla ilgili bir soruya verilen "şakacı" yanıtta, erkeğin "Boş ol" demesinin sakıncalı olduğu ve boşanmanın böyle bir durumda da gerçekleşeceği uyarısı yapıldı.

Kadına şiddetin katlanarak arttığı, toplumsal güven ve sağduyunun her geçen gün daha da zedelendiği ülkemizde, kamusal söylem ve pratiklerin köklü biçimde değişmesi gerektiği açıktır.

Böyle bir ortamda cinsiyet eşitliğini öncelemek yerine kadını küçük gören fetvalar yayınlamayı tercih eden DİB'i bir kez daha kınıyoruz.

Sadece halktan yükselen talepleri göz ardı etmekle kalmayıp, kadınların kazanımlarını da baltalamaya ant içmiş görünen bu dünya görüşüyle mücadelelerimiz asla bitmeyecek.



Gökçek'in Kısa Tarihi



Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in geçtiğimiz günlerde İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in balmumu heykeliyle çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Dinozorların efendisi, yayımladığı videoda Hawking'in balmumu heykeline şöyle diyordu: "Nasıl? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi? Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya... Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına. Şimdi hesabı Rabbime veriyorsun. Hadi bakalım."

Yaşamını teorik fiziğe ve kara deliklerin sırrını çözmeye adanmış olan Hawking, ömründe Gökçek gibi ideolojik bir kara delik görmemiştir. Yaptığı tüm yolsuzlukları ve çirkinlikleri din yoluyla hasıraltı etmeyi alışkanlık edinmiş biri, bilim dünyasına ve insanlığa büyük katkılarda bulunmuş olan bir bilim insanının balmumu heykelinden hesap soracak kadar bilinçsizleşebiliyor. Gökçek'in bu trajikomik ve son derece terbiyesizce davranışına Einstein'ın bir sözünü yanıt vermek en doğrusu olur: "Zekânın mutlaka bir sınırı vardır, ama aptallığın yoktur."

BİZE ULAŞIN

E-Bültenimizde yer vermemizi istediğiniz haberleri iletisim@ateizmdernegi.org.tr adresine yazarak önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Ateizm Derneği

Çağrı Merkezi
+90 (850) 840 2337



Diyanetin hafız mahsulü

Diyanet, çocuklar ve gençlerimiz [deccal](#) sanılıp kafaları kesilsin, beşer onar tacize, [istismara](#) uğrasın diye gerici vakıfları şahlandırmaya hız kesmeden devam ediyor.

Örgün eğitime de dört koldan saldıran Modern Şeyhülislamlık, laik ve bilimsel eğitim alması gereken ortaokul ve lise öğrencilerine "hafızlık" eğitimi vermekte ısrarcı.

Bu ağı da gün geçtikçe genişletiyor. Son olarak Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ile bir protokol imzalayan DİB, sadece hafızlık eğitimi alan öğrencilere burs verilmesi için bir

bağış kampanyası başlattı ve Ocak ayının başından beri 2 milyon 770 bin Türk lirası bağış topladı.

DİB, ülkeyi dinci gericiliğe ve karanlığa biraz daha batırmak söz konusu olduğunda ellerini ovuşturuyor. Her icraatında devletin sosyal adaleti aksattığı boşlukları dincilikle sınıyor: Yoksul halkın çocuklarını tarikat yurtlarına doldurmak, hafız olanı bursla ödüllendirmek, [din eğitimi alma yaşını anaokuluna düşürmek](#) gibi eylemlere imza atıyor. Eğitim ve öğretime yapılan her türlü dinci ve gerici müdahale laik devlet erki tarafından engellenmeli; cemaatler, tarikatlar ve Diyanet'in kendisi kapatılmalıdır!



Liyakatsizlikte son nokta



Türkiye'de kamu kurumlarının liyakatsiz alımlar yaptığı çoktandır ayyuka çıkmıştı. Kamuoyu, en hafif tabirle "tuhaf" şartlar arayarak akrabalarını özel pozisyonlara atayan rektörler de gördü; on binlerce iyi eğitilmiş, istikbal parlak gencin Avrupa'ya göçmek zorunda bırakıldığını da. Ancak bu kez yepyeni bir norm hâline gelen bir durum söz konusu. Kamu kadrolarına atanma şartı öyle ya da böyle İlahiyat mezunu olmaktan geçer oldu. Uzun zamandır Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının devlette nüfuzlu konumlara geldiği biliniyordu, ne var ki yolu bu liseye düşenlerin kamudaki yükselişleri bir noktaya kadar pek çoklarının sümen altı edilebilecek istisnalar olarak değerlendirildi. Gitgide yaygınlaştırılan bu hukuk dışı pratik her alana sirayet eder hâle geldi.

Bu fiilî İlahiyat-mezunu-olma kriterinin son örneği ise Ankara'daki Beytepe Jandarma Meslek Yüksek Okulunda yaşandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 16 öğretim üyesi alınacağını ilan etti. Beytepe Jandarma Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nün Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığına bir doktor öğretim üyesi kadrosu açıldığı duyuruldu. Duyuruda aranan şartlar "İlahiyat Fakültesi mezunu olmak, din eğitimi alanında tezli yüksek lisans ve bu alanda doktora unvanına sahip olmak, değer eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak" olarak belirtildi.

Neredeyse her pozisyona getirilen bu fiilî kriterin hukuk dışı olduğunu hatırlatırız. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasında tarif edildiği üzere laiktir. Bu bakımdan devlet, yurttaşların inanç veya inançsızlıklarına kör olmalıdır. Liyakatsizliğe ve nepotizme girtiliğine kadar batmış durumda olan devletin, yaşanan beyin göçünü körükleyen bu tutumu, ülkemizi her geçen gün biraz daha geleceksizliğe itiyor.

Pandemi bitiyor mu?



"Bunlar Ateist!"in 23 Şubat tarihli bölümünde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı bünyesindeki Erişkin Aşı Merkezi'nin ve KLİMİK Derneği bünyesindeki Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubunu kurucularından, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı **Esin Davutoğlu Şenol'u** ağırladık.

Sayın Şenol ile ülkemizde COVID-19 salgını bilançosu, pandemiyle mücadelede bulunduğumuz nokta, aşılara ilgili merak edilenler ve komplo teorileri, sürü bağışıklığı vb konuları tartıştığımız bu yayınlamayı üyelerimizden Abdurrahman Bedir sundu.

Yayını izlemek için [tıklayınız](#).

Yurdu ve Dünyayı Saracak Bir Özgür Düşünce Ağı Kuruyoruz



Yurtta sekülerizm, cihanda sekülerizm.