

Gençlerimiz daha iyisine layık!

İnsanlık onuru dokunulmazdır. Her insan kendi inandığı değerler doğrultusunda özgürce yaşama hakkına sahiptir. Özgürlüğün tıpkı yaşam hakkı gibi dokunulmaz olduğu, bütün hukuk metinlerinde değişmez ilke olarak kabul edilen ve tüm dünyanın mutabık olduğu bir konudur. Hiç kimsenin bir başkasını hürriyetinden yoksun bırakmaya, üzerinde baskı kurmaya ve inmadığı şe-

kilde yaşamak zorunda bırakmaya hakkı yoktur.

Fakat tüm bu insani değerlerin, AKP iktidarı ve onun etrafında kümelenen cemaat ve tarikat takımı için önemsiz olduğunu görüyoruz. Hem de ne yazık ki acı deneyimlerle. AKP'nin sosyal taban işlevi yüklediği cemaat, tarikat ve dinî vakıflar ülkeyi bir virüs gibi çürütürken, devlet-cemaat ilişkisi

gençlerin hayatını karartmaya ve çalmaya devam ediyor. Sürekli kaynak aktarımı yapılarak çoğalmaları ve örgütlenmeleri bizzat devlet eliyle teşvik edilen bu kirli oluşumlar gerektiği gibi denetlenmiyor. Enes Kara örneğinde de gördüğümüz gibi, bilimsel eğitimden mahrum bırakılan ve ekonomik darboğaza ve geleceksizliğe mahkum edilen gençlerimiz, dinî obsesyonların gölgesinde

zifiri karanlığın çaresizliğini yaşıyor. Enes'in ölümünün ardındaki acı ve baskı dolu yaşam, laiklikten iyice uzaklaşmış bir devletin kendi yurttaşlarına layık gördüğü konuma işaret ediyor. Bundan çok daha iyisine layık olduğumuzu biliyor ve bir kez daha tekrarlıyoruz: **#Cemaat Yurtları Kapatılsın**

ATEİST GAZETE

Dinlerden Arınmış Zihinlere Haberler

Ayda İki Kez Yayınlanan



Ateizm Derneği

E-Bülteni

Dincilerin şımarık hassasiyetleri



Sezen Aksu'nun 2017 yılında "Şahane Birşey Yaşamak" adlı şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri, geçtiğimiz hafta iktidar yandaşı dinci kitlelerin tepkisini çekti. Bu durumu "dinî hassasiyet" olarak sunan gerici gruplar, tehdide varan çirkin [söylemleriyle](#) bir kez daha haddini aştı. AKP Genel Başkanı Erdoğan ise her zamanki gibi olayı yatıştırmak yerine Sezen Aksu'yu hedef alarak, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir." [demeği](#) tercih etti. Halkı alenen kin ve düşmanlığa teşvik eden bu talihsiz açıklamanın ardından [bazı dinci grupların](#) da Sezen Aksu'yu hedef alarak, "Dinimize laf uzatanların kafalarına sıkacağız, dillerini keseceğiz." söylemlerinde bulunması ülkede tansiyonu iyice yükseltti.

Bir devlet, hele de anayasasına göre laik olan bir devlet, modern toplumlara uyarlanamayan, suistimal edilmeye açık olan ve farklı inançlardan insanlara yaşamı zindan eden dini bir araçla yönetilemez.

Kişilerin din ve inanç edinme ile bunları ifade etme haklarına saygı duyulur; dinlerin kendilerine değil.

Bıkmayıp usanmadan savunduğumuz laiklik ise bu ayrımın korunmasının teminatıdır.

Tüm Enes Kara'lara sesleniyoruz!

Taciz, yolsuzluk, nepotizm, hırsızlık ve hukuksuzluk haberleriyle karşımıza çıkan cemaat yurtları geçtiğimiz ayda bir cana daha mâl oldu. Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Enes Kara, ardında bir intihar videosu bırakarak canına kıydı.

#Cemaat Yurtları Kapatılsın etiketiyle gündeme oturan bu olayı, **intihar yoluyla gerçekleşmiş bir cinayet** olarak görüyoruz.

Enes'i ve onun gibi binlerce genci özgürlüğünden mahrum eden, geleceksizliğe iten ve beyin yıkama yöntemleriyle psikolojik baskıya maruz bırakan her fert ve kurum bir cinayetin failidir. Cemaatler ve tarikatlar bu ülkenin haysiyeti, insanların yaşam kalitesi ve gençlerin hürriyeti ve geleceği için ciddi bir tehlikedir. Özgür ve onurlu bir ülkede yaşayabilmemiz için bu toksik yapılardan bir an önce kurtulup laik ve bilimsel eğitime geçiş yapılmalıdır.

Batıl inançların gölgesinde

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 8 aydır evli olan Selçuk Tekin ve Nur Tekin çifti evliliklerinde bazı sorunlar yaşayınca eşinin içine cin kaçtığına kanaat getiren Selçuk Tekin, asıl mesleği kaynakçılık olan Kayserili "hoca" Erdal Kaya'ya başvurdu. Şarlatan hoca, işlemler için izin aldığı aileye önce kurban kesmelerini, sonra Nur Tekin'e oklavayla 100 sopa vurmalarını ve son olarak da hacamat yapmalarını öğütledi. **Cinci hocanın tavsiyesine uyararak eşini oklavayla dövmeye başlayan kocayı, her iki tarafın ailesi de "Cin çık, cin çık!" naralarıyla izledi.** Dinî ve batıl inançlardan medet umarak bu korkunç olaya eşlik eden aileler, ertesi gün fenalaşan kadını doktora götürmek yerine (yine hocanın önerisiyle) kurban kesmeyi tercih etti; hatta ilk kurban işe yaramayınca bir kurban daha kesti. Zavallı kadını hastaneye götürmeyi en sonunda akıl ettiler, ama her şey için geç kalınmış, Nur Tekin çoktan vefat etmişti.

Kendisini en çok sevmesi gereken kocası ve kendi ailesi tarafından canice katledilen Nur Tekin, bilimden uzaklaşmış bir toplumda yaşanabilecek olayların acı örneklerinden yalnızca biri.

Çocukların başı, protokolün elleri bağlı!

Rize'nin Güneysu ilçesinde İlim Öğrenenlere Destek Vakfı'na bağlı 4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu'na giden çocuklara "Mekke'nin Fethi" gösterisi yaptırıldı. Haberi duyuran İsmail Saymaz, başları bağlanan kız çocuklarının tavaf ettirildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Güneysu ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden de görüntüler paylaşan ve Belediye Başkanı dahil bütün protokolün orada olduğunu belirten Saymaz, okulun konferans salonu olmasına rağmen mescidinde konferans yapıldığına dikkat çekti.

Ülkemizde neredeyse bebek yaştaki çocuklar, dinî kıyafetler ve cihat yıl dönümleri eşliğinde ideolojik olarak "militanlaştırılmaya" çalışılıyor. Laik düzene karşı yürütülen bu tip gerici projelerin, toplumun yönlendirmeye en açık bireyleri olan çocuklara dayatılması ve devlet eliyle desteklenmesi ne yazık ki ülkemizin acı gerçeklerinden biri. Onları bu karanlığın içine bırakanlar, hem evlatlarına bir yaşam hem de topluma bir nesil borçludur.



Yalnız değilsiniz!

Sistemin ve dinî baskıların açtığı çatlaklardan kayıp gitmemek için direnen sizler gibi binlerce gencimiz olduğunu ve yalnız olmadığınızı asla unutmayın.

Enes Kara ve onunla aynı durumda olan binlerce gence, baskı altında olsalar bile yalnız olmadıklarını hatırlatmak isteriz. Ateizm Derneği olarak, bir gencimizin daha cemaatler tarafından yok edilmesine, katledilmesine tahammülümüz yok. Dinsiz olduğunuz için baskı görüyorsanız lütfen bizimle [iletişime](#) geçin. Gönüllü psikologlarımızın yürüttüğü [Psikolojik Rehberlik Programı](#) ve [gönüllü hukukçularımız](#) ile sizlere yardımcı olabiliriz.



Önce şeriat, sonra halk



Şanlıurfa Belediyesi tarafından yapılan ek kaynak araması sonucunda, JICA'dan (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) 3 milyar 500 milyon Japon Yeni (yaklaşık **41 milyon 600 bin TL**) alınmasına karar verildi. Şehrin toplu taşıma sorununu çözmek üzere alınan bu paranın 600 bin TL'si, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) aracılığıyla Taliban'a verilecek. "Japonya'dan yüksek faizle kredi alıp Taliban'a yardım olarak göndermek mantık işi değil" diyen muhalif meclis üyelerinin karara itiraz etmesine rağmen alınan borç, 25 yıl boyunca 0,95 faizle geri ödenecek. Öyle görünüyor ki din kisvesi altında insanlara zulüm eden bir terör örgütüne yardım etmek, açlıkla boğuşan halkımızın ihtiyaçlarından daha önemli.

Dinî semboller bireyseldir



İngiltere'nin Croydon kentindeki bir hastanede hemşire olarak çalışan 61 yaşındaki Mary Onuha, görev sırasında haç kolyesi taktığı için hastane yönetiminden uyarı aldı. *Kolyenin sağlık ve güvenlik riski oluşturduğunu ve görülmemesi gerektiğini* söyleyen hastane yönetiminin uyarılarını dikkate almayan hemşire, hastanede Hindu kadınların kırmızı bileklik ve Müslüman kadınların başörtüsü taktığını belirterek kolyesini çıkarmayı reddetti. Disiplin cezası almakla tehdit edilince hastane yönetimine dava açan hemşire, mahkeme tarafından haklı bulundu.



