

EDİTÖRÜN MESAJI



Türkiye bu haftaya acılı bir haberle başladı. Irak'ın Gara bölgesinde rehin tutulan 13 vatandaşımız, terör örgütü PKK tarafından katledildi. Acılı yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Kaybettiğimiz askerlerden biri olan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesini, AKP Rize İl Kongresi sırasında kürsüden arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı kadına "Bir anneye böyle bir şeref nasip olmaz, ama siz bu şerefi yakaladınız." demeyi uygun buldu. Ölümü kutsayan ve ölümden nasiplenmeyi amaçlayan bu bakış açısı, Erdoğan'ın şahsında AKP kongrelerine de yansımaya devam ediyor. Laik hukuk devleti anlayışının hoyrat alkışlar eşliğinde can çektiği, cihatçı bir gladyatör kolezyumuna benzeyen AKP İl Kongreleri, pandemi koşullarına rağmen hız kesmeden sürüyor. Parti kongresi olmaktan çok "pandemi partisi" havasında geçen organizasyonlarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılıyor. Erdoğan'ın, "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve salon lebalep dolu" diyerek övündüğü kongrelerden sonra, bekleneceği üzere Giresun, Sakarya ve Rize gibi illerin koronavirüs vaka sayılarında belirgin bir artış oldu.

AKP kongreleri "lebalep" dolu; ama esnafın dükkânları boş, halkın cebinde metelik yok ve buzdolapları tamdır. Hatırlarsanız bu ekonomik krizi inkâr eden Erdoğan'ın "Kapanan dükkân yok" açıklamasına rağmen Ticaret Bakanlığı 2020 yılında 99 bin 588 esnafın iş yerini kapattığını duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta, 170 günü aşkın bir süredir kapalı olan ve ekonomik darboğazda bulunan esnaf ve çalışanları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Samsun'da "Geçinmiyoruz" sloganıyla sokağa döküldü. 2020'nin yarısını işsiz ve gelirsiz geçirdiklerini belirten sektör temsilcileri, yeme-içme ve eğlence mekânlarının ne zaman açılacağı belli olmamasına rağmen, devletin kısa çalışma ödeneğini 31 Mart'ta, ücretsiz izin nakdi yardımını ise 17 Mart'ta keseceğinden yakındı.

Oysa körlemesine bir bakış açısıyla bunların hepsi iftira, iç ve dış mihrakların oyunu. Ne de olsa 2023'te uzaya çıkıyoruz! O halde virüse "lebalep" destek vermeye devam!

YURTTAN HABERLER

Uzay Yolu 2023!



Geçtiğimiz hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te Ay'a gidiyoruz" sloganıyla **Milli Uzay Programını** açıkladı. Musa'nın 10 emri gibi 10 maddeyle özetlenen programda, "uzaya erişim sağlamak ve istasyon kurmak, bir uzay geliştirme teknolojisi bölgesi kurmak, bir Türk vatandaşını uzaya göndermek" gibi hedefler var. Milli Uzay Programı açıklandığından bu yana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının uzaya çıkma fikrine psikolojik olarak ne kadar hazır olduğu ise ortada.

Polisin, ele geçirdiği uyuşturucu paketleriyle "UZAY 2023" yazmasının ardından, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, besbelli üzerinde uzun uzadıya düşündüğü ve *bilimsel bir bakış açısıyla* geliştirdiği muhteşem fikrini açıkladı: **Uzayda ezan** projesinin Milli Uzay Programı kapsamına alınmasını isteyen Ünal, coşkusunu şu sözlerle ifade etti: "Türkiyemizde tarihinde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor, ezan sesini fiili olarak, uzaydan dünyaya dinletelim. Tarihe not düşelim. Bilimsel başarıyı böyle taçlandıralım."

Bilimsel başarı demişken insanın aklına şu sorular geliyor: Uzayda insan kulağının duyabileceği kadar yüksek dalga boylu ses üretecek teknoloji var mı? Frekansın 20 Hz'in üzerine nasıl çıkarılması planlanıyor? Daha da önemlisi, okunan ezan uzayda tam olarak **kimi** namaza davet edecek? Uzaya çıkacak astronotlar da kayyum atamasıyla mı belirlenecek? Ayrıca kıblenin yönü, abdest almanın olanaksızlığı ve namaz vakitleri gibi sorunlar da söz konusu. (Diyanet daha önce bu soruya, "Kible şart değil, Allah her yerde." diye cevap vermişti.)

"Her arzın kendi talebini yaratacağını" ifade eden Say Yasasının somut örneğini gözlemleyebildiğimiz bu olguda, Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan **12 milyar TL** bütçeye karşılık Uzay Programına ayrılan **5 milyon TL**, "uzayda ezan sesi duymak" gibi bilim dışı bir talep yaratmış oluyor.

Kısacası Tanrı'nın süper kahramanı olan Müslüman'ın şimdiki hedefi Uzay Yolu! Fakat, "Mekke, bir sorunumuz var!" Ülkenin gerçek sorunları **başka bir ışık yılına ertelenmiş** gibi görünüyor. Cebinde metelik bulunmayan vatandaşlar için intiharın bir yaşam biçimi haline geldiği, bilim yuvası olması gereken üniversitelere kayyum usulüyle siyasi atamaların yapıldığı, ülkenin en parlak beyinlerinin iktidar paydaşları tarafından terörist ilan edildiği bir ülkede, bir Dinozor Tema Parkı kadar bile yatırım bütçesi ayrılmayan Milli Uzay Programıyla *Uzay Yolu hayalleri* kurmak ne yazık ki pek mümkün değil.

Din eğitiminde son durum



Güncel araştırmalar, Türkiye'de din veya inanç özgürlüğü alanında çocuk haklarının gözetilmediğini ve laiklik ilkesinin çiğnendiğini ortaya koyuyor.

I. Tüzün ve E. Tunca tarafından hazırlanan "*Çocuğun Din veya İnanç Özgürlüğü Açısından Bir İnceleme*" başlıklı rapora göre, bu çarpıklıkların başında, MEB'in "**Değerler Eğitimi**" adı altında Hayrât Vakfı, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA, TÜRGEV, Hizmet Vakfı ve Siverek Öğrenci Derneği gibi dinci oluşumlarla imzaladığı **protokoller** yer alıyor. Toplum dinsel olarak dönüştürmeyi amaçlayan bu protokollere göre yürütülen etkinliklerde, beyinleri henüz gelişim aşamasında olan çocuklara "*milli ve manevi değerler*" vurgusu yapılarak **Türklük ve Sünni Müslümanlık** odaklı bir ideoloji dayatılıyor. Bir öğretmenin sınıftaki bir okuma etkinliğini dinî sohbetle ayırması; bir başka öğretmenin de, "sınava çalışma teknikleri" konulu bir konferansın dinî kavramlara referans içerdiğini ifade etmesi, söz konusu protokollere ilişkin bilgilendirme metinlerinin içerik ve kapsam bakımından ne kadar muğlak olduğunu gösteriyor.

Dr. Özgür Heval Çınar tarafından hazırlanan "*Seçmeli Din Dersleri ve Kitapları Hakkında İnsan Hakları Temelli Bir Değerlendirme*" başlıklı başka bir rapora göre, MEB onaylı *Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler-İslam-1* adlı kitapta, laikliği ve evrensel hukuku hiçe sayan ifadeler yer alıyor. Örneğin aile kelimesi, aralarında "*dinî ve hukuki açıdan*" herhangi bir engel bulunmayan bir erkekle kadının evlenmesiyle oluşan bir

kurum olarak tanımlanıyor; "Ahlaki Yozlaşma" başlığı altında, "iyi insan olmak için İslam dinini yaşamak gerektiği" belirtiliyor.

Eğitim alanında sürdürülen bu gerici tutum, toplumlar için âdeta nükleer bir faciadır. Hoşgörüsüzlüğü ve muhafazakâr yaşam biçimini dayatan bir eğitim sistemi, yalnızca bir kuşağın değil, o kuşağın yetiştireceği gelecek kuşakların da zihinlerine erken yaşta yerleşen bir kanser gibidir.

Dinî kurumlara ayrıcalık



Diyanet İşleri Başkanlığının talebi üzerine Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kocaeli ve İzmir Valilikleri, Kuran kurslarında yüz yüze eğitime başlanması ve hafızlık öğrencilerinin sokağa çıkma ve toplu taşıma kısıtlamalarından muaf tutulmasına yönelik kararlar aldı. DİB tarafından 10 Şubat'ta İl Müftülüklerine gönderilen resmi yazıda, 15 Şubat'tan itibaren Kuran kurslarının yüz yüze eğitime geçeceği bildirildi. Müftülüklere gönderilen yazıda, yüz yüze eğitim kararının 1 Şubat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına istinaden alındığı belirtildi. Ayrıca yine DİB tarafından düzenlenen "Gençliğe Değer" organizasyonu kapsamında, başta Bolu, Zonguldak ve Van olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki camilerde yüz yüze etkinlikler gerçekleştirildi. DİB tarafından verilen "Her din görevimiz en az 10 gencimiz ile ilgilecek" talimatı sonucunda, okul eğitimlerine internet üzerinden katılan çocuklar camilere taşındı.

Vatandaşa tanınmayan hak ve ayrıcalıkların dinî kurumlara tanınması bu olayla da sınırlı kalmadı: Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye ve Koordinasyon Merkezleri Yapım projeleri harcama kaleminden **7,8 milyon TL'lik** bütçeyi yatılı Kuran kursu inşaatına aktardı! Öyle anlaşılıyor ki yangınların tek birle söndürülebileceğine inananlar, **İtfaiyeden çok Kuran kursuna ihtiyaç duyuyor.**

Oysa biliyoruz ki yangınlar dua ve üfürükle söndürülmez; pandemiden de koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak çıkılmaz. Çağımızın "kara vebası" olan COVID-19 salgını devam ederken, dinî kurumların yaşatılması uğruna toplum sağlığını hiçe sayan bu kararlar ve dine tanınan bu ayrıcalıklar, bir kez daha şu gerçeği hatırlatıyor: Tanrı kavramının her şeyden önemli sayıldığı bir ortamda, insan yaşamının öneminden ve insan haklarının varlığından söz edilemez; çünkü **"Tanrı için haklı olan şey insan için zalimcedir."** (Jean Meslier)

DÜNYADAN HABERLER

İslam ülkeleri sekülerleşiyor

Yapılan güncel araştırmalar, İslam'ın baskın olduğu ülkelerde yaşayan insanların dinden uzaklaştığını; laiklik taleplerinin ve gereksinimlerinin arttığını gösteriyor.

Sosyolog R. Inglehart, 1981-2020 yılları arasında yüzden fazla ülkede yapılan anketleri incelediği *Religious Sudden Decline* (Dindarlıktaki Ani Düşüş) adlı kitabında, **"bir ülke ne kadar güvenli hale gelirse halkın da o kadar sekülerleştiğini"** ifade ediyor. Toplumların sekülerizme yönelmesi İslam ülkelerini de doğal olarak reforma zorluyor. Örneğin İslami yasaların hâlâ katı bir şekilde uygulandığı **Birleşik Arap Emirlikleri'nde** alkol tüketimine ve evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamasına ilişkin yasaklar kaldırıldı.

Akademisyen T. Arab, özellikle **Irak, Tunus ve Fas** gibi ülkelerdeki **ateistlerin sayısında artış** olduğunu belirtiyor. Princeton ve Michigan Üniversitelerinin kamuoyu araştırma ağı olan Arap Barometresi kapsamında, **Lübnan'da** 25 bin kişiye dinî tercihleri sorularak elde edilen veriler, kendisini dindar olarak tanımlayanların oranının 10 yıl içinde %43'e gerilediğini gösteriyor.



İran'da Davranışları Analiz ve Ölçme Grubunun (GAMAAN) Haziran 2020'de 40 bin kişiyle yaptığı araştırma da benzer bir eğilime işaret ediyor. İranlıların %47'si kendini dindar olarak görmediğini, %78'i ise Allah'a inandığını belirtti. "Şii Müslüman" olduğunu ifade edenlerin oranı ise %32. İranlıların %9'u kendini ateist, %6'sı agnostik, %8'i Zerdüş, %5'i de Sünni Müslüman olarak tanımlarken, %7'si ruhanî akımlara inandığını söylüyor. %22'lik bir kesim ise kendisini bu gruptan hiçbirine dahil etmiyor.

Her çeşit inancın veya inançsızlığın teminatı olan sekülerizm, bu bağlamda mutluluğun, özgürlüğün, barışın ve uygarlığın yegâne yoludur. Yüzlere yıllık acı tecrübelerden sonra İslam ülkelerindeki insanların da bunun yavaş yavaş farkına varmaya başlaması, sevindirici olmakla birlikte kaçınılmazdır.

"Gökyüzünde bir efendimiz bulunduğu sürece yeryüzünde kölelikten kurtulamayız." (Mihail Bakunin)

Yazının tamamına sitemizdeki **makaleden** ulaşabilirsiniz: <https://www.ateizmderneği.org.tr/blog/2021/02/20/islam-ulkeleri-sekulerlesiyor/>

İslamcı Bölücülükle Mücadele



Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Paris'te Samuel Paty'nin radikal İslamcı bir öğrenci tarafından katledilmesi üzerine gündeme gelen **"İslamcı Bölücülükle Mücadele"** yasası, Fransız parlamentosunun alt kanadı olan Millet Meclisinde iki hafta süren oturumlar sonucunda kabul edildi.

151/347 oyla kabul edilen yasa tasarısına, merkez sağ eğilimli Cumhuriyetçiler (LR) **"İslamcılığı düşman olarak tanımadığı ve yeterince ileri gitmediği"** gerekçeyle; sol çizgideki LFI partisi de, **"Müslümanları hedef aldığı"** gerekçeyle karşı çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bu yasayı, **"Cumhuriyet ilkelerine saygılı güçlendiren prensipler"** olarak tanımlıyor.

Söz konusu yasa tasarısıyla birlikte, kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ve ayrımcılık/nefret söylemlerine yönelik para ve hapis cezaları yeniden belirleniyor. Siyasal İslam'ın önüne geçmek için dinî derneklerde siyaset yasaklanıyor. Ayrıca yurt dışından finanse edilmelerini zorlaştırmak amacıyla dinî derneklerin hesaplarına sıkı denetim getiriliyor. Artık devletten hibe ve yardım almak isteyen İslamcı dernekler, Cumhuriyet ilke ve değerlerine, insan onuruna, kadın-erkek eşitliğine, nefretin reddine ve toplum düzenine saygılı olacaklarına dair bir sözleşme imzalayacak.

Yasa tasarısı dinî derneklerde çalışanlara da denetim getiriyor. Vaaz veya söylemlerinde hukuk karşıtlığı ve halkı isyana teşvik gibi suçları işleyen din görevlileri için çeşitli para ve hapis cezaları öngörülüyor. Ayrıca terör suçundan hüküm giymiş kişilere 10 yıl boyunca dernek yöneticiliği yasaklanıyor. İllerdeki devlet temsilcilerine de, **"bir gruba karşı nefreti veya şiddeti kışkırtan veya nefrete teşvik eden söylemlerde bulunan"** ibadet yerlerini kapatma yetkisi veriliyor. Yasa tasarısında, mirasta kadın erkek eşitliğinden yararlanmayı sağlayan, çok eşli göçmenlerin oturma izni almalarını yasaklayan, bekâret belgesi düzenleyen doktorlara para ve hapis cezası öngören hükümler de yer alıyor.

"İslamcı Bölücülükle Mücadele" tasarısının yasalması için parlamentonun üst kanadı olan Senato tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. Yasa tasarısı senatoda 30 Mart'tan itibaren görüşülmeye başlanacak.

Perseverance Mars'a indi



30 Temmuz 2020'de uzaya fırlatılan **Perseverance** keşif aracı, yaklaşık 471 milyon km katederek **18 Şubat 2021'de** Mars yüzeyine başarıyla iniş yaptı!

Bugüne kadar yapılmış en büyük Mars keşif aracı olan Perseverance'ın (kısaca *Percy*) indiği **Jezero Krateri**, 30 farklı potansiyel iniş noktası arasından seçildi. Bilim insanları, bir göktaşının çarpmasıyla açılan bu kraterin 3-3,5 milyar önce bir göle dönüştüğüne ve geçmişte zengin içerikli bir delta barındırdığına inanıyor; dolayısıyla şu anda kurumuş olan Jezero Kraterinin **fosilleşmiş mikrobik yaşam** barındırma ihtimali çok yüksek. Çapı yaklaşık 49 km olan kraterin içine akan bir nehrin milyonlarca yılda oluşturduğu deltada yoğun bir kil tabakası bulunuyor. Burdur'da bulunan Salda Gölü, Jezero Kraterine mineralojik ve jeolojik olarak çok benziyor; bu nedenle NASA ekibi, "Türkiye'deki bir göl bize Mars hakkında neler söyleyebilir" başlıklı yazısında Salda Gölünde yaptığı çalışmaların sonuçlarını yayımladı.

Percy, bünyesinde barındırdığı teknik ekipmanlarla kızıl gezegendeki araştırmalarını yürütecek; kayalarından örnekler toplayarak Mars'ın barındırmış olabileceği mikrobik yaşama dair bilgiler sunacak ve yapılan analizler, Mars jeolojisi ve atmosferi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak. *Percy*'de bulunan **19 kamerayla** Mars yüzeyinin yüksek çözünürlüğe sahip renkli görüntülerini elde edeceğiz; üzerindeki **iki mikrofon** sayesinde de ilk defa Mars yüzeyini dinleyebileceğiz. *Percy*, MOXIE aygıtı ile karbondioksitten oksijen üretmeyi de deneyecek. Bir diğer yenilik de, görüntüleri analiz etmek üzere tasarlanan **Vision Compute Element**; *Percy*, bu aygıt sayesinde Mars yüzeyinde otonom olarak hareket edebilecek ve engellere takılıp kalma olasılığı azalacak.

Perseverance göreviyle ilgili bir diğer yenilik de **Ingenuity** helikopteri. Deney başarıyla sonuçlanırsa, üzerindeki 2 kamerayla birlikte yüzey keşifleri açısından önemli bir enstrüman haline gelecek olan *Ingenuity*, gelecekteki diğer Mars keşiflerinde veya kolonizasyon görevlerinde uçan-cihazların kullanımına öncülük edecek.

Percy'nin görev süresinin en az bir Mars yılı (yaklaşık 687 Dünya günü) olması ve görev bitimine kadar 2,7 milyar dolara mal olması öngörülüyor. Ateizm Derneği gönüllüleri olarak, insanın bilimin rehberliğinde bir gün Mars'a gideceğine ve uzayda yepyeni (belki de çok ilkel) canlı formlarıyla karşılaşacağına inanıyoruz; böylece Evrende yalnız olmadığımız, diğer bir deyişle kainatın insan için yaratılmış olmadığı anlaşılacak.

Daha kapsamlı bir yazıya **sitemizden** ulaşabilirsiniz: <https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/02/22/perseverance-marsa-indi/>

DERNEKTEN HABERLER

Bilim ve Felsefe Okulumuz başlıyor!



COVID-19 pandemisiyle geçen bir yılı aşkın bir zaman yaşamımızda çok şeyi değiştirdi. İş ve eğitim hayatından sonra sosyal ve bilimsel etkinlikler de artık evlerimize konuk olmaya başladı. Ama henüz böylesi yapılmadı.

Türkiye'nin aydınlanma mücadelesi gönüllülerinin buluşma noktası olan ve 2019'dan bu yana YouTube kanalında felsefe ve bilim içerikli yayınlara yer veren Ateizm Derneği, bu yıl 10 oturumdan oluşan bir OKUL ile bilim ve felsefe etkinliklerine devam ediyor. 2014 yılında İstanbul'da Ateizm ve Bilim Sempozyumu ve 2015 yılında sekiz oturumluk Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Okulu etkinliklerine imza atan ekibimiz, uzun bir aradan sonra bir yıldız yağmuruyla karşınızda.

Uzaktan erişim yoluyla evlerinizden katılabileceğiniz **ATEİZM DERNEĞİ BİLİM VE FELSEFE OKULU, 7 Nisan 2021 Çarşamba** günü sınıflarını açıyor. On hafta boyunca her Çarşamba 20:00'da birinci ders, 21:30'da ise ikinci ders gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Aslıhan Tolun, Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Taner Edis, Prof. Dr. Mete Atatüre, Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy, Prof. Dr. Sinan Canan, Doç. Dr. Çağhan Kızıl, Dr. Çağrı Mert Bakırcı, Dr. Umut Yıldız gibi bilim insanlarıyla BİLİM derslerinin;

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Prof. Dr. Hasan Aydın, Prof. Dr. Mehmet Elgin, Prof. Dr. Yasin Ramazan Başaran, İbrahim Yeşua Özçelik gibi değerli felsefe hocalarımızla FELSEFE derslerinin yer alacağı etkinliğimizin kayıtları **1 MART 2021 PAZARTESİ** açılıyor. Konu başlıklarını ve program akışını ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız → Lütfen **sosyal medya hesaplarımızı ve yayınlarımızı takip etmeye devam edin!**

NOT:

- ZOOM üzerinden **ücretsiz** olarak gerçekleştireceğimiz bu dev etkinliğin her bir dersine katılım (sınıflar) 500 kişiyle sınırlıdır.
- Her bir oturum/ders için **ön-kayıt** yaptırmak gerekmektedir.
- Toplam on oturum ve yaklaşık yirmi dersten oluşan bu okuldan mezun olmak ve katılımınızı ateistlere yakışır bir sertifikayla ölümsüzleştirmek için **en az on beş dersi** tamamlamanız gerekmektedir.

Yaşayan Kütüphane



Her yıl farklı gönüllüler tarafından organize edilen **Yaşayan Kütüphane** etkinlikleri, geçtiğimiz hafta pandemiye adapte olarak çeşitli platformlarda Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirildi. "*Kitabı kapağına göre yargılama*" ve "*Her insan bir kitaptır, okumadan tanıyamazsın*" sloganlarıyla özetlenebilecek olan bu anlamlı etkinliğe, bu sene iki ayrı platformdan katılım daveti aldık. 20-21 Şubat tarihlerinde **Ortak İdealler Derneği Meridyen Programı** mezunları, 23 Şubat'ta da **Beyazıt Toplum Gönüllüleri** tarafından düzenlenen Yaşayan Kütüphanelere, **ateist kitap** olarak derneğimizin yöneticilerinden Yazı İşleri Komisyonu Başkanı **Bahar Kılıç** katıldı.

Toplumdaki ayrımcılığı ve bilinmeyene olan korkudan doğan düşmanlığı yıkmanın kuşkusuz en güzel yolu karşılıklı iletişim kurmak. Bu anlamda empati yetimizi geliştiren ve başkaları kadar kendimizi de tanımamızı sağlayan Yaşayan Kütüphaneler, bu yıl da her zaman olduğu gibi çok renkliydi; ön yargılarını kırmak üzere seçtikleri veya merak ettikleri kitapları 30-45 dakika boyunca "okuyan" katılımcılar, toplumda en çok ayrımcılığa uğrayan "kitaplarla" sohbet etme ve onlara soru sorma fırsatı buldu. Ortak İdealler Derneği Meridyen Programı mezunlarının düzenlediği ve sıcak bir hoşgörü ortamında gerçekleşen etkinliğe, ateist kitabımızın yanı sıra LGBTQ+ ailesi (eş cinsel, lezbiyen, interseks, trans kadın, trans erkek, biseksüel, panseksüel, aseksüel, agender), eş cinsel annesi, siyasi mülteci, seks işçisi, Türk Hristiyan, HIV pozitif, görme engelli, feminist, Yahudi, Ermeni, şizofren, eski bağımlı, başörtülü ve vegan kitaplar katıldı. Kitaplar okuyucuları yokken de kendi aralarında sohbet etme, birbirlerini tanıma ve ön yargılarını kırma fırsatı buldu.

Bu güzel organizasyonu düzenleyen ve katılan herkese emekleri için ne kadar teşekkür etsek az.

BİZE ULAŞIN

E-Bültenimizde yer vermemizi istediğiniz haberleri iletisim@ateizmdernegi.org.tr adresine yollayarak önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Ateizm Derneği
Çağrı Merkezi
+90 (850) 840 2337

